



ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ν. Φιλαδέλφεια – Ν. Χαλκηδόνα 26 Οκτωβρίου 2020.

ΠΡΟΣ

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας
κ. Λύσανδρο Γεωργαμλή.



Κοινοποίηση:

1. Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας.
2. Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αρμενίας.
3. Γραφείο Πρωθυπουργού της Ελλάδας.
4. Γραφείο Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδος.
5. Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Γραφείο Δημάρχου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας.
7. Δημοτικές Παρατάξεις Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας: «Δύναμη Πολιτών», «Ξανά Μαζί», «Η Πόλη της Καρδιάς μας», «Λαϊκή Συσπείρωση», «Πόλης Ενότητα», «Τώρα».
8. Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος.
9. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΤΣΑΧ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Αν και στην περίοδο της οθωμανικής κατοχής οι σφαγές των Αρμενίων είχαν γίνει και νωρίτερα (1894-96) οι πλέον εκτεταμένες έγιναν με τους νεότουρκους (1908-18). Ως ορόσημο ήταν η Ματωμένη Κυριακή της 24η Απριλίου 1915 στην Κωνσταντινούπολη με την σύλληψη και εκτέλεση διακεκριμένων Αρμενίων. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο Αρμένιοι εξοντώθηκαν συνολικά, ενώ υπήρξαν απαγωγές γυναικών και παιδιών τα οποία εξισλαμίζονταν ως σύζυγοι και σκλάβοι (τους μαρχάραν με τατουάζ στο πρόσωπο ή το λαιμό όπως και πολλούς Έλληνες και Ασσύριους). Την ίδια χρονιά (1915) ξεκίνησε και το κύμα μαζικών διώξεων στον Πόντο. Η Γενοκτονία των Ελλήνων έφτασε τις 353 χιλιάδες.

Η Τουρκία, μετά την παράνομη κατοχή στην Κύπρο το 1974 (και χωρίς να ξεχνάμε την θέση της στις Κεντρικές Δυνάμεις στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και την ουδετερότητά της στον Δεύτερο), ξαναεπέστρεψε με την εισβολή του στρατού της στη Συρία (2011), στο Ιράκ (2019), στη Λιβύη (2020) και τώρα –αφού είχε προηγηθεί η απειλή των Τούρκων του Λιβάνου κατά της Αρμενικής Κοινότητας και η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού– μαζί με τους Αζέρους επιχειρούν στρατιωτικά κατά των Αρμενίων αδελφών μας, από τον προηγούμενο μήνα.

Η Δημοκρατία του Αρτσάχ, των 150 χιλιάδων κατοίκων, με 99,7% αρμένικο πληθυσμό (αρμένικη γλώσσα και χριστιανοί στο θρήσκευμα), είναι μέρος της Αρμενίας, ασχέτως αν διεκδικήθηκε από το Αζερμπαϊτζάν το 1918. Το 1923 η Σοβιετική Ένωση ανακήρυξε την περιοχή ως Αυτόνομη Περιφέρεια του Ναγκόρνο-Καραμπάχ στο

εσωτερικό της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Το 1991, με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, με δημοψήφισμα αποφασίστηκε η ανεξαρτησία της Δημοκρατίας το οποίο, όμως, οδήγησε σε πόλεμο μεταξύ Αρμενίων και Αζέρων (1991-94).

Η νεοθωμανική επεκτατική πολιτική της Τουρκίας και οι συνεχείς απειλές εναντίον της χώρας μας δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους αλλά και ούτε παθητικά αμέτοχους. Μετά την Αρμενία εμείς είμαστε ο επόμενος στόχος. Οι καλές και αδελφικές σχέσεις με τους λαούς της Λιβύης, Αιγύπτου, Λιβάνου, Παλαιστίνης, Ιορδανίας και Συρίας αλλά και της Αρμενίας δεν πρέπει ιστορικά να τις ξεχνάμε. Ενώ η συνεργασία της Τουρκίας μαζί με τον ISIS –ως μισθοφορικό στρατό της– για να διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη και να μείνει ατιμώρητη. Όπως τους χρησιμοποιεί στην Συρία κατά των χριστιανικών πληθυσμών, δηλαδή ελληνικών, έτσι και τώρα τους μεταφέρει στο Αζερμπαϊτζάν για να επιτιθενται και να σκοτώνουν Αρμένιους αμάχους.

Η Τουρκία σήμερα έχει στρατιωτικές βάσεις, εκτός από την κατεχόμενη Κύπρο, σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Κατάρ, Σομαλία, Αζερμπαϊτζάν και Αλβανία. Η μεγαλύτερη της όμως στρατιωτική βάση «φάντασμα» βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας μας με τον άγνωστο αριθμό λαθρομεταναστών μισθοφόρων που μπορούν ανά πάσα στιγμή να μας χτυπήσουν εκ των έσω χωρίς η Τουρκία να μας κηρύξει τον πόλεμο. Όπως ακριβώς γίνεται τώρα στην Αρμενία.

Οι δύο αδελφικοί λαοί, Ελλάδα και Αρμενία, από τον προηγούμενο αιώνα γνωρίζουν πολύ καλά το τί εστί Τούρκος. Το Αρτσάχ είναι ένα σύμβολο για όλους τους διασκορπισμένους Αρμένιους στον κόσμο λόγω της Πρώτης Γενοκτονίας του 20ού αιώνα που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Τουρκία.

Η Δημοκρατία του Αρτσάχ διεκδικεί την προσάρτησή της για περισσότερο από έναν αιώνα με την Αρμενία.

Για αρκετές εβδομάδες (από τον Ιούλιο), ο ειρηνικός άμαχος πληθυσμός και όλες οι εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, σχολείων, σπιτιών και εκκλησιών) της Δημοκρατίας του Αρτσάχ βομβαρδίζονται και καταστρέφονται με πυραυλικές επιθέσεις από τις ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν, με εντολή της Τουρκίας και φυσικά με την ανάλογη στρατιωτική βοήθεια και την μεταφορά ισλαμιστών τρομοκρατών από το έδαφος της Συρίας, αλλά και την υποστήριξη του Πακιστάν.

Από το 2014 έχουν αναγνωρίσει την Δημοκρατία του Αρτσάχ δέκα Αμερικανικές Πολιτείες. Πριν λίγες ημέρες, στις 15 Οκτωβρίου, ο Δήμος του Μιλάνου γίνεται η πρώτη Ευρωπαϊκή Πόλη που αναγνωρίζει το Αρτσάχ (συνημένο κείμενο που στάλθηκε στους Αργοναύτες).

Ας γίνει λοιπόν και ο Δήμος μας ο πρώτος στην Ελληνική Επικράτεια –για να ακολουθήσουν εξίσου και οι υπόλοιποι– που θα αναγνωρίσει την Δημοκρατία του Αρτσάχ.

Με αυτήν την πράξη όχι μόνον θα βοηθήσουμε στην αποκατάσταση μιας ιστορικής αλήθειας, αλλά θα βοηθήσουμε να σταματήσουν και οι εγκληματικές ενέργειες των Τούρκων και Αζέρων τρομοκρατών, οι οποίοι συνεχίζουν να δολοφονούν άμαχο πληθυσμό.

Η προμελετημένη αυτή επιχείρηση είναι συνέχεια της οθωμανικής πολιτικής που γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα με τα γνωστά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μετά από έναν αιώνα, αυτά τα εγκλήματα, που ακόμα αγνοούνται και από τις νέες γενιές, και έχουμε όλοι ευθύνη γι' αυτό, επαναλαμβάνονται από τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Ως Έλληνες, δυστυχώς, δεν κάναμε τίποτα για τους Έλληνες της Συρίας, όπως δεν κάναμε και τότε, πριν 100 χρόνια.

1915: Κύμα μαζικών διώξεων στον Πόντο.

1919: Σφαγή και εκτόπιση των Ελλήνων.

1922: Μικρασιατική Καταστροφή.

1937: Η γενοκτονία των Ελλήνων από το σταλινικό καθεστώς.

1941-44: Βουλγαρική και Γερμανική εξόντωση και απέλαση, σε Μακεδονία και Θράκη, των προσφύγων της ανταλλαγής.

1955: Το πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης.

1974: Εισβολή και παράνομη κατοχή στην Κύπρο.

Οι Δήμοι της προσφυγιάς αγκάλιασαν τους Έλληνες που διώχθηκαν βιαίως από τα μέρη που κατοικούσαν για πάνω από 3000 χρόνια. Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Ηράκλειο... Η Πολιτεία αναγνώρισε όμως την Γενοκτονία 75 χρόνια μετά (1994 και 1998). Ακολούθησε, πρώτη, η Κύπρος και μετά δέκα Αμερικανικές Πολιτείες. Η Σουηδία και ενδιάμεσα δύο Πολιτείες της Αυστραλίας. Η Αρμενία και η Ολλανδία. Δύο μόνον οι ευρωπαϊκές χώρες!

Η Ένωση Ποντίων «Αργοναύτες» Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας:

α. Να συνεδριάσει και να ζητήσει με ψήφισμά της την αναγνώριση της Δημοκρατίας του Αρτσάχ από την Ελληνική Κυβέρνηση ως μία πράξη πολιτισμού και στήριξης στους Αρμένιους αδελφούς μας και η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση του δίκαιου αγώνα τους κατά του διεθνούς τρομοκράτη που λέγεται Τουρκία αλλά και πάνω από όλα να δοθεί ένα τέλος στην, για πολύ καιρό, παγκόσμια σιωπή και συγκάλυψη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που συντελούνται στην περιοχή μας.

β. Να εκφράσει η Δημοτική Αρχή την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Δημοκρατία του Αρτσάχ.

γ. Να καταδικάσει τις επιθέσεις της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν.

δ. Να ενεργήσει μέσω του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς (ΠΠΕΔ) της Πόλης μας ώστε να ενημερώσει τους δημότες μας για τις επιθέσεις εναντίον της Αρμενίας, της Δημοκρατίας του Αρτσάχ και γενικότερα εναντίον των χριστιανών αλλά και μειονοτήτων της περιοχής.

ε. Να καλέσει την Υπουργό Παιδείας, ώστε σε όλα τα σχολεία όλων των επιπέδων, να διεξάγουν σε βάθος μελέτη σχετικά με τα θέματα που απασχολούν την περιοχή, ξεκινώντας από τη γενοκτονία των Αρμενίων και την σύνδεσή της με την γενοκτονία των Ελλήνων στα πατρώα εδάφη της Ανατολίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ



Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΒΡΕΤΤΕΑ

TESTO MODIFICATO
(CON ACCORPAMENTO MOZIONE IM/728)

IM/ **733** della Circolare

MOZIONE

MOZIONE A FIRMA DEL CONSIGLIERE FORTE ED ALTRI AVENTE AD OGGETTO: PER IL RICONOSCIMENTO DELLA REPUBBLICA DELL'ARTSAKH DA PARTE DELLE AUTORITÀ ITALIANE.

PREMESSO CHE

Da più settimane la pacifica popolazione civile e tutte le strutture (comprese gli ospedali, le scuole, le abitazioni, i centri di protezione civile) della Repubblica dell'Artsakh (Nagorno Karabakh) vengono cannoneggiati e distrutti con attacchi missilistici da parte delle forze armate dell'Azerbaijan, con l'aiuto palese e proclamato dei militari dell'esercito della Turchia, aiutati dai terroristi islamici portati appositamente sul territorio dalla Siria attraverso la Turchia.

La Repubblica dell'Artsakh (Nagorno Karabakh) è un simbolo per tutto il popolo armeno, disperso nel mondo a causa del Primo Genocidio del XX secolo perpetrato dalla Turchia Ottomana.

Tra le sue montagne l'antichissima civiltà armena si è tramandata nei secoli. Da qui hanno preso vita in diversi momenti storici iniziative di rinascita culturale e movimenti per l'autonomia e l'integrazione nazionale.

La Repubblica dell'Artsakh (Nagorno Karabakh) da più di un secolo rivendica la propria annessione all'Armenia, prima Repubblica Sovietica e da trent'anni Paese sovrano.

E' arrivato il momento che le cancellerie di tutto il mondo riconoscano ufficialmente questo Paese che è già de facto una repubblica, con la propria struttura statale e governativa, democraticamente eletta dal proprio popolo.

I cittadini italiani di origine armena, riuniti nell'Unione degli Armeni d'Italia, chiedono alle autorità governative italiane di riconoscere questo piccolo paese, perché diventi direttamente un interlocutore autorevole del nostro Governo.

Con questo atto non solo aiuteremo a ripristinare una verità storica e attuale, ma aiuteremo a far cessare i gravi attacchi militari in atto del triunvirato azeri-turco-terroristico, che stanno causando numerosi morti e un alto numero di feriti fra la popolazione civile e la distruzione delle infrastrutture.

CONSIDERATO CHE

- *Queste operazioni avvengono come una continuazione degli attacchi del territorio armeno avvenuti più di due mesi fa. La politica aggressiva della Repubblica dell'Azerbaijan, sempre appoggiata dal governo turco con la propria presenza di consiglieri militari e da un mese rafforzata con il trasferimento dei terroristi dell'Isis dalla Siria all'Azerbaijan, sta preparando il terreno per una definitiva destabilizzazione del Caucaso, zona da cui passano gasdotti e oleodotti importantissimi per l'Europa;*
- *La diplomazia azeri ha rifiutato la presenza di osservatori OSCE sulla linea di contatto proposta dai mediatori del Gruppo di Minsk dell'OSCE;*

- *I cittadini italiani di origine armena continuano a vedere in questa operazione premeditata il proseguimento in chiave moderna della politica nazionalistica turca, nata alla fine dell'Ottocento e portata al proprio culmine dal partito Unione e Progresso;*
- *Tale politica è responsabile del Primo Genocidio del XX secolo, perpetrato verso la totalità del popolo armeno, che allora costituiva la maggioranza nelle 7 regioni dell'Armenia Occidentale e che fece oltre un milione e mezzo di vittime innocenti fra il 1915 e 1922. Nel medesimo periodo altre minoranze come assiri, greci e cristiani orientali furono sacrificate per un disegno sciagurato che creò un crescente numero di profughi, sopravvissuti poco più che adolescenti;*
- *Oggi, dopo più di un secolo, questi crimini ignorati per lungo tempo anche dal mondo Occidentale, stanno rendendo l'autoritarismo liberticida erdoganiano una realtà ineludibile. La morte di decine di innocenti cittadini e il ferimento di bambini e ragazzi viene usata per mantenere la stabilità interna dell'Azerbaijan e della Turchia, fra gli ultimi nella classifica mondiale di libertà, democrazia e di rispetto dei diritti umani. A questa centralizzazione del potere, in modo particolare nella Repubblica dell'Azerbaijan ha corrisposto una forte restrizione delle libertà di espressione e del dissenso, sostenute dalla dinastia degli Aliyev;*
- *Non sia più tollerabile vedere la mancanza da parte europea di interventi diretti ed efficaci per fermare l'arroganza del Presidente Aliyev che, usando la questione del Nagorno Karabakh, sta opprimendo la propria opposizione interna;*

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- *a chiedere alle nostre autorità nazionali il riconoscimento della Repubblica dell'Artsakh, quale atto di civiltà che può portare non solo all'attuazione di una azione giusta, ma soprattutto la fine di un silenzio che a lungo sta diventando un atto di complicità con i criminali;*
- *ad esprimere solidarietà del Comune di Milano al popolo della Repubblica di Artsakh (Nagorno Karabakh);*
- *a condannare senza tentennamenti l'ennesima aggressione azera nei territori della Repubblica di Artsakh (Nagorno Karabakh);*
- *a farsi portavoce presso il Governo affinché riporti nelle sedi opportune la preoccupazione per le molteplici ingerenze del Presidente turco nei territori caucasici;*
- *di dare massima pubblicità alla questione affinché il popolo milanese, nonché quello italiano tutto, siano resi consapevoli delle aggressioni attuali e storiche nei confronti dell'Armenia, della Repubblica di Artsakh (Nagorno Karabakh) e più in generale nei confronti dei cristiani di ogni confessione, dei curdi e delle altre minoranze della regione;*
- *di invitare il Ministro della Pubblica Istruzione affinché in tutte le scuole di ogni ordine e grado sia effettuato un approfondimento sulle questioni che attanagliano la regione, a partire dal genocidio armeno di inizio 900.*

I Consiglieri comunali f.to: Matteo Forte, Laura Molteni, Luigi Amicone, Franco D'Alfonso, Marco Fumagalli, Alessandro De Chirico, Basilio Rizzo, Andrea Mascaretti, Manfredi Palmeri, Patrizia Bedori, Gabriele Abbiati, Massimiliano Bastoni.

10/26/2020

Gmail - Testo mozione



argonautes nfx <argonautes.nfx@gmail.com>

Testo mozione

1 μήνυμα

Matteo Forte <Matteo.Forte@comune.milano.it>

20 Οκτωβρίου 2020 - 4:28 μ.μ.

Su indicazione del Consigliere Forte si invia quanto in allegato.

Cordiali saluti.

La segreteria

Antonella Santambrogio – Sonia Quaini

Tel. 02/884.50333 – 02/884.50343

 **IM 733 testo modificato.pdf**
339K